

Verlag 40^e jeugdmuziekdagen in Ommen: 5-7 mei 2023

Na vier stille jaren, konden eindelijk de jeugdmuziekdagen weer plaatsvinden!

Op vrijdagmorgen 5 mei kwamen tien zangers aan op de Arendshorst in Ommen. Anna, Tabitha, Lyanne, Emma, Famke, Annemarie, Ruben, Esther, Josephine en Mirjam kwamen voor een weekend vol muziek en gezelligheid.

Snel na aankomst startte al de eerste repetitie onder de bezielende leiding van Els Hermanides en Lydia Liefing. De liederen waren allemaal uitgezocht rondom het thema 'Cantate'. Ze gingen over zingende vogels, het zingen van liederen voor de Heer (psalm 98), het klinken van de trompet en nog veel meer. Er volgden die dag nog meer repetities, en al gauw begon er een mooie koorklank te ontstaan.

De locatie was groot. In de pauzes kon er volop worden getafeltenist, gebadmintond en gevoetbald, desnoods binnen. Ook met zijn allen 'eitje wip' spelen (een bal tegen de muur), was een groot succes.

's Avonds was er een spel in het bos vlakbij. In drie groepen moesten er zoveel mogelijk muzieknoden worden gezocht. De ene muzieknoot was echter meer waard dan de andere. Je mocht van elkaar roven, en onderweg kon je ook nog eens getikt worden door 'rovers'. (Als u nog eens in de buurt bent, kan het spel nog gespeeld worden, want er liggen nog genoeg noten verstoep...)

De avond werd afgesloten met het spelen van het spel 'weerwolven'. Dirigent Els bleek een ontzettend goede heks te zijn. Zonder enige moeite stuurde ze iedereen het spel uit...

De volgende morgen begon met ochtendgymnastiek. Onder leiding van onze eigen Olga Commandeur (Pieta) deden we rek- en strekoefeningen.

Weer een mooie dag, met prachtig weer, repetities, gezelligheid, spelletjes en knutselen.

Tijdens de repetities werd er hard gewerkt, er werd meerstemmig gezongen. Ritme oefeningen, alle kanten op zingen, en wat al niet meer. Els en Lydia trokken alles uit de kast om er iets moois van te maken. Er werd ook veel gelachen tijdens de repetities. Zo kreeg Anna de slappe lach.

's Middags stond het crea(t)uur op het programma. Op een lap stof bewerkt met geso (soort primer) moest een muziekinstrument worden getekend. Daarna kon je het instrument nog inkleuren en met stof bewerken. De stempels maakten het werk af. Wat een creatieve groep! De resultaten waren verbluffend.

Dit jaar was Christiaan mee, onze eigen kok. Hij heeft de lekkerste friet ooit gebakken en maakte ook nog eens een hamburger voor iedereen. Wat een feest.

Na het eten verheugde iedereen zich op de bonte avond met wat stukjes en een muziekbingo!

Als je het liedje herkende dat op je briefje stond, mocht je doorstrepen.

Esther en Annemarie traptten de avond af met een act. Ze waren verkleed als zangers van de 'boyband Fource'. Gelukkig konden ze de band compleet maken met de enige twee jongens: Christiaan en Ruben. We konden ook weer bewegen en leerden o.l.v. Josephine en Mirjam een leuke dans aan.

Bij de muziekbingo was Famke de eerste die een prijs uit mocht zoeken. Uiteindelijk ging iedereen met een prijs naar huis. Ruben en Josephine sloten de avond af met het uitspelen van de meest hilarische momenten van het weekend.

Na een iets langere nacht brak alweer de laatste dag aan. Om kwart voor negen stonden de kinderen klaar om in de Lutherse kerk in Zwolle voor het laatst te repeteren. Nu met organist Ton Lans erbij.

Als afsluiting van de jeugdmuziekdagen werkten de kinderen mee aan de kerkdienst. Na de dienst hadden de kinderen nog een muzikale verrassing. Ze zongen een deel van het lied

'Sound the trumpet' van Purcell. Na de koffie/thee en limonade ging iedereen weer moe, maar voldaan naar huis.

Het was een gezellig, fijn en muzikaal weekend. Op naar de volgende jeugdmuziekdagen!

Maria van Twist